

Vandrareföreningens sten

Söndagen den 12 oktober 1913 bildades Göteborgs Vandrareförening på Hindås station. Påföljande söndag, den 19 oktober 1913, konstituerades föreningen här i ”Gunnebo-lyckan”. Syftet var ”att i Göteborgs omgivningar anordna för kroppen stärkande och sinnet uppfriskande fotvandringar”. Årsavgiften var en krona.

Omtyckta vandringsmål var till exempel Gunnebo, Pixbo herrgård, Råda kyrka, Hindås, Kåhög, Säve, Ragnhildsholmen, Bohus, Partille och Kullavik. Man hyrde särskilda utflyktståg för att komma iväg bort från ”den tråkiga zonen” närmast Göteborg. Föreningens medlemmar hade goda förbindelser, och områden, som annars var avspärrade, öppnades för vandrareföreningen. Vid Gunnebobro fanns det en grindstuga, där en brovaktare

bodde. Endast för dem, som hade giltigt ärende, öppnades grindarna. Vandrareföreningen blev dock insläppt.

Vandringarna var omtyckta och samlade under lång tid över hundratalet deltagare. De kritiserades dock hårt från gammalkyrkligt håll med anledning av att man på söndagen icke borde roa sig utan ”hvila och bruka Guds ord”. Söndagsvandringarna var inte desto mindre omtyckta, och två andra organisationer tillkom, nämligen ”Göteborgs Gångförbund” och ”Logernas Vandrareförening”. Söndagen den 22 oktober 1933 firade Göteborgs Vandrareförening, som inskriften visar, här sitt tjugofemårsjubileum. Inskriften visar också att man här firade sitt tjugofemårsjubileum onsdagen den 19 oktober 1938. Någon gång därefter upplöstes föreningen.

Skyltens placering::

John Halls väg, omkring 100 meter in i Gunneboskogen från Gunnebobro räknat.



Skylt 109 - Mölndals museum