

Grund efter lantstället Östersnäs eller Fredriksholm

Christinedal och Östersnäs var förr en utmark, som tillhörde Mölndal Knutsegården. Detta näs utgjorde den sydligaste delen av utmarken och fick därför heta Östernäs, det vill säga näset i öster. Namnformen Östersnäs är senare och lättare att uttala.

År 1791 förpantade hemmansägaren Östersnäs på 99 år. Området skulle ha en annan ägare i 99 år och därefter återgå till stamhemmanet. År 1815 anlade kamreren Sven Fredrik Berg (1776-1818) här ett lantställe, som han gav namnet Fredriksholm efter sig själv. Han och hans familj bodde i Göteborg och hade Fredriksholm som sommarställe. Sven Fredrik Berg var far till den kände barnläkaren och statistikern Fredrik Theodor Berg (1806-1887), som mindes

barndomens somrar på Fredriksholm och har skrivit om dem.

Där fanns då ett rödmålat boningshus och en rödmålad ladugård, byggd av korsvirke och brädor. Boningshuset bestod av källare, fyra rum och kök, förstuga, trappuppgång och två vindsrum. Ladugården bestod av loge, ved- eller vagnbod, fähus, två avträdesrum, ”några mindre avskiftade små kreaturshus” och höränne ovanpå. Man odlade bland annat potatis. Det storståtliga herrgårdsnamnet till trots har det rört sig om små byggnader.

Från 1834 och in på 1870-talet tillhörde Fredriksholm Gunnebos ägare. Förpantningsavtalet upphävdes genom laga skifte 1861. Då tillföll Östersnäs J. W. Stenström på Christinedal, en avstyckning från Knutsegården. Gunnebos ägare arrenderade dock Östersnäs på tio år mellan 1861 och 1871. Därefter övertogs området av Christinedals ägare, som under senare år hade en hölada på den gamla grunden. Familjen Stenström på Christinedal hade ett badhus här på Östersnäs, men ingen grund är bevarad efter detta.

Kvar finns nu endast den uppbyggda terrassen, där lantstället har stått. Eftersom stränderna ofta drabbades av översvämningar, har man varit tvungen att bygga upp en terrass innan husen uppfördes. Söder om terrassen finns en stenbrygga, som dock har sjunkit ned under vattenytan.

